

Nieuwsbrief van DVC 't Dorp

Het doel van een nieuwsbrief is om jullie, de thuisblijvers, op de hoogte te brengen over het reilen en zeilen in onze dagzorg! Ook dit jaar willen graag laten weten wat er elk maand is gebeurd en misschien wel wat er de volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg.

Maart 2022

Welkom

In maart zijn er verschillende heren onze groep komen vergroten. Welkom Jef Van Langendonck, François Kilian, Frans de Ceuster. Ook een oude vertrouwde heer kwam terug welkom Alami Louali. Nu maar hopen dat april misschien de maand wordt voor de dames. We zijn benieuwd.

We namen afscheid van



Victor is verhuisd naar een woonzorgcentrum in de buurt van zijn familie. We missen Victor zeker voor zijn geweldige koffie die hij bijna elke verzorgde, maar eerlijk is eerlijk... Victor was hier vaak vroeg en voor mij was het plezant om met z'n 2 wat tijd te hebben om bij te kletsen... Karin

Mevrouw Decadt woont nu in ons WZC en we duimen dat ze daar zeer snel haar veilig plekje vindt.

bewegen

Bewegen = nog steeds niet ons meest favoriete bezigheid. Toch is het nodig. Fernanda is de enige die heel trouw elke keer ze komt, fietst op onze hometrainer!!! Met onze gasten proberen we dan toch ook te bewegen tijdens een twister-spel, tijdens zandzakjes gooien enz... Maar het enthousiasme is dan ver te zoeken en toch geven we niet op.

vaderdag

Rond vaderdag hebben we met z'n allen wentelteefjes gesmild. Voor veel van onze gasten veel beter dan bewegen.

handmassage

Begin maart werd er nog eens tijd gemaakt voor een verwenmomentje. Een middagje handmassage, ja voor de vrouwen maar ook voor onze heren, was een rustig genietend momentje.



Joepie, Cynthia is onze nieuwe verpleegkundige. Zij startte in maart en hopelijk vindt Cynthia snel haar draai. We kenden Cynthia al van vroegere vakantiejobs! En eerlijk is eerlijk we zijn heel blij met haar!

De eerste zon



De eerste lekkere warme zon was ook deze maand van de partij. De tuintafels kregen terug een plaatsje en werden gepoetst. De eerste gasten gingen al eens lekker buiten zitten genietend van deze warmte.



Andere gasten gingen een wandeling maken. Weer andere gasten speelden buiten petanque

nadenken



Samen met Francine, onze vrijwilligster moet er toch nog eens serieus worden nagedacht tijdens een spel rummikub. Op deze manier houdt iedereen zijn verstand een beetje fris. We trainen ook ons geheugen tijdens een 'waar / niet waar' spel rond dieren, een pim-pam-pet spel, en 'weetjes vragen' beantwoorden of althans... proberen we dit dan met z'n allen te doen.

Oekraïne

Iedereen weet ondertussen zeer goed hoe slecht het gaat met de mensen van Oekraïne. Ook onze gasten spreken hier duidelijk en soms met angst over. Ook wij dragen graag ons steentje op onze manier bij.



Met de nodige haak en brei-werkjes raken we tot een mooi kleurrijk deken.

Onze vrijwilligster, Monique, en onze gaatjes-vulster, Denise, zorgen samen voor een rechthoekig deken waaronder straks mensen heel wat

warmte kunnen vinden. Onze vrijwilligers Rik en Monique



zorgen samen dat dit deken op het juiste plekje komt..

April komt eraan



En de klokken zijn besteld! Wie weet welke verrassing brengen ze?